

Arie Bos, Hoe de stof de geest kreeg; de evolutie van het ik.

Lezen doet lezen.

In de laatste Mien Naaber (febr. 2008) besprak ik het boek Eindelooos bewustzijn door Pim van Lommel . Bespreken is te veel gezegd, ik had hier en daar wat flarden gelezen. Een boek, van 403 pagina's, niet gemakkelijk, dat me geschikt leek om samen te lezen: om, al lezend er de moed in te houden. Daartoe deed ik een oproep, er reageerden 12 mensen en een aantal van hen heeft het boek nu grotendeels doorgewerkt en besproken.

Het was een goed idee om het samen te doen. Ieder leest het zelf maar je maakt afspraken om de inhoud te bespreken en dat werkt stimulerend. In je eentje blijf je er makkelijk in hangen.

Nu krijg ik, ook nu vlak voor redactiesluiting, weer zo'n boek in handen: Arie Bos, Hoe de stof de geest kreeg. Waar Van Lommel, die de inleiding op dit boek heeft geschreven, onderzoekt hoe je in het licht van bijna-dood-ervaringen het bewustzijn niet- materialistisch kunt begrijpen, daar is het onderwerp van Bos nog breder. Inleidend schrijft hij: "Dit boek gaat over de relatie tussen stof en geest. Het is in de wetenschap gebruikelijk om de mens geheel te verklaren vanuit de stof. Anderen, de 'spirituelen', zijn veelal uitsluitend geïnteresseerd in de geest die de stof naar zijn hand zou kunnen zetten. Beide benaderingen leiden uiteindelijk naar een eenzijdige kijk op het menselijk leven en de cultuur.

We leven nu eenmaal in één wereld die wij graag als samenhangend willen verklaren. Dat wordt in dit boek geprobeerd. Er zijn recente wetenschappelijke ontwikkelingen die daarbij behulpzaam kunnen zijn. Het vinden van een samenhang zou onze opvattingen over de menselijke natuur misschien ten goede kunnen komen."

Ik stel voor ook dit boek samen te gaan lezen. Ik denk aan een begin in september. Geef je bij mij op, dan bekijk ik welke afspraken we kunnen maken. Bel me (523586) of spreek me aan, vóór 1 juni (dan kan ik vóór de vakantie de afspraken regelen).

Jaap van Waning.

Arie Bos, Hoe de stof de geest kreeg; de evolutie van het ik. Zeist (Christofoor), 2008. 460 pp, geïllustreerd, registers op personen en zaken.